



TRABZON MİLLETVEKİLİ M. AKİF HAMZAÇEBİ'NİN

2007 YILI BÜTÇESİNİN 5. MADDESİ ÜZERİNDE TBMM GENEL KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ



✓ **Sözünüzde durmadınız**

Sayın Maliye Bakanımız diyor ki: “Biz ek bütçe yapmadık, ek bütçe yapmak işleri kötü yönetmektir.” Gayet iyi hatırlarsınız, bu Hükûmet, şimdiki Sayın Bakan buraya bir ek bütçeyle geldi ve 2003 yılında, bu Hükûmet, bir ek bütçe çıkardı. Sayın Maliye Bakanı ek bütçe çıkarmayı sözünde durmamak olarak anlıyor. Sayın Bakan siz de ek bütçe yaptınız. Sözünüzde durmadınız.

2007 yılını da kapsayacak orta vadeli bir mali plan ilan ettiniz. Orta Vadeli Mali Planda 2007 yılı bütçesi için öngördüğünüz rakam 189 milyar YTL’ydi. Şimdi, 2007 bütçesi ne kadar? 204,9 milyar YTL, 205 milyar YTL. Nerede kaldı sözünde durmak? Sözünüzde durmadınız. Orta Vadeli Planda 2007 yılı için hangi büyüme oranını ilan ettiniz? Yüzde 7. Görüştüğümüz bu bütçenin büyüme hedefi nedir? Yüzde 5. Olmadı Sayın Bakan, burada da sözünüzde durmadınız. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Vergi yükünden diğer rakamlara kadar Hükûmet, birçok konuda sözünde durmamıştır.

✓ **Tarımsal ürünlerin ortalama alım fiyatları düşüyor**

2007 yılı programında 26 tane tarım ürününün 2003 ila 2005 yılı ortalama alım fiyatları yer alıyor. Bu 26 tane ürünün 15’inde fiyat düşüşü var. 2005 yılındaki fiyat 2004 yılına göre daha az. Yine, bu 15 ürünün 5 tanesinin fiyatı 2003’ten de daha düşük. Bakın, burada, buğdaydan pamuğa, kuru incirden kayısıya kadar birçok ürünün fiyatındaki düşüşler yazılı. Size soruyorum, 2003’ün buğday ortalama alım fiyatı YTL/ton cinsinden 353 lira, 2005 yılında bu 332 liraya düşmüş. Şimdi hangisi büyük acaba, 332 mi, 353 mü?

✓ **Enflasyon düşüyor ama faiz düşmüyor**

Hükûmet 2006 yılı enflasyon hedefini yüzde 5 olarak ilan etmişti. Gerçekleşme ne olacak? Yüzde 10 düzeyinde. Yüzde 9,86; 9,90; 9,96 tahminleri yapılıyor. Enflasyonda yüzde 100’ü aşan oranda bir sapma var. Bu Hükûmet enflasyonu nereden devraldı? 2002 yılında yüzde 29,7’den. Geldiğimiz nokta yüzde 10. Bu tabi ki güzel. Ama faiz, o zaman 13,7’lerde idi, şimdi faiz yüzde 21’lerde. Faiz inmedi. Risk burada. Bu risk aynen devam ediyor. Hükûmetin bu riski değerlendirmeye de niyeti yok görünüyor.

✓ **Sayın Bakan “Yeni vergi yok.” diyor. Evet yeni isimle bir vergi yok. Acaba, bu, mevcut vergilerin oranlarının artırılması anlamına mı geliyor?**

Faiz dışı harcamalarda 17,8 oranında, millî gelirden yüzde 12,3 oranında artış öngörülüyor. Milli gelir yüzde 12,3 oranında artarken faiz dışı harcamalar yüzde 17,8 oranında nasıl artacak? Bunun finansmanına bakıyoruz; vergi yükünde artış var. 2006 yılında yüzde 24,5 olan vergi yükü, 2007 yılında yüzde 25’e geliyor. Milli gelirin yüzde 0,5’i kadar. Rakamsal tutarı 3,1 milyar YTL. Yani, vatandaş 2006 yılında ödediği vergiden, enflasyonun ve büyümeyinin payı

düşüyorum, onun üzerine, 3,1 milyar YTL daha ilave vergi ödeyecek. Yeni vergiler gelmeyeceği söyleniyor demek ki mevcut vergilerin oranları artacak.

✓ **Kamu finansmanındaki gizlenen açığın faturasını, bir gün, toplum olarak hep beraber çekeceğiz.**

KİT sisteminin iki grup borcu var. Birinci grup, IMF tarafından da izlenen; vergi, SSK ve Hazineye olan borçlar. Bu borçlara baktığımızda, burada anlamlı bir artış görmüyoruz. Ama, öte taraftan, KİT'lerin ticari bankalara, piyasaya, şahıslara ve KİT'lerin birbirlerine olan borçlarına baktığımızda, olağanüstü artış görüyoruz. KİT'lerin toplam borç stokundaki artış, 2002 yılı sonuna kıyasla 2005 sonu itibarıyla yüzde 85 oranında artmıştır. TÜFE dört yılın kümülatifinde yüzde 53 düzeyinde artarken KİT'lerin toplam borcu yüzde 85 oranında artmışsa, bu, ciddi bir uyarıdır. KİT'lerin ticari bankalara olan borçları 2002'den 2005 sonuna yüzde 1260 oranında artmıştır. KİT'lerin özel şahıslara borcundaki artış yüzde 318. KİT'lerin birbirlerine olan borçlarındaki artış ise yüzde 87 oranında. KİT'lerde durum olağanüstü ölçüde ciddidir. Ama, maalesef, bu bütçede bu ciddiyeti görmüyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.