

TRABZON MİLLETVEKİLİ M. AKİF HAMZAÇEBİ'NİN



SAĞLIK BAKANLIĞININ 2007 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ



- **Sağlıktan fedakârlık etmek, bu şekilde faiz dışı fazlayı tutturmaya çalışmak toplumun geleceğinden fedakârlık etmektir.**

Sağlıktan feragat etmek dönüp dolaşıp sonuçta yine topluma olumsuz etki olarak döner. Sağlık ve eğitim bu iki harcama türü sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmaz şartlarıdır. Bu alanlara yapılacak yatırımlar, bu alanlara aktarılacak kaynaklar insanın, bireyin niteliğini iyileştirdiği için, onun yaşam kalitesini yükselttiği için büyümeyi devamlı olarak olumlu etkiler. O nedenle, buralardan fedakarlık etmemek gerekir, gelin bu alanlara daha iyi kaynaklar ayıralım.

- **Sağlık Bakanlığının bütçesinde sembolik bir artış var**

Sağlık Bakanlığının 2007 bütçesini değerlendirirken ve bunu geçmiş yıllarla kıyaslarken bazı düzeltmeleri yapmak gerekmektedir. Bu düzeltmeleri yaparak bütçe büyüklüğünü değerlendirdiğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığının bütçesinde yer alan harcamaların 1999 yılında millî gelire oranı yüzde 0,91 iken, bu rakam Adalet ve Kalkınma Partisi öncesi olan 2002 yılı sonunda yüzde 0,99'a çıkmıştır. 2005 yılına geldiğimizde ise yüzde 1,02'ye çıktığını görmekteyiz. Çok küçük, sembolik bir artış var. Düzeyin esasında aynı olduğunu söyleyebiliriz. 2006 yılı bütçe büyüklüğü ise -gerçekleşmeyi henüz bilmiyoruz- yüzde 1,09'dur.

- **Halk sağlığı hizmeti harcamalarında düşüş var**

Koruyucu sağlık hizmetlerine ve bunun bir alt grubu olan halk sağlığı hizmetlerine baktığımızda da durumun üzüntü verici olduğunu görüyoruz. Sayın Bakanın sunuşunda yer alan 21'inci sayfadaki tabloya bakarsak koruyucu sağlık harcamalarının düzeyi 1990'ların sonunda millî gelire oranı olarak yüzde 0,15'ler düzeyinden 2005 yılında yüzde 0,11'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Toplam sağlık harcamaları içindeki payı da benzer şekilde yüzde 4'lerden yüzde 2,5'lara gerilemiştir.

- **Kanser ve verem savaş hizmetlerinde hükûmet, ödenekleri tümüyle kullanmamış, tam tersine, buradan bir tasarruf yapmıştır**

Koruyucu sağlık hizmetlerinde yer alan kanser savaş hizmetlerinde, bütçe başlangıç ödeneği 3 milyon YTL iken kullanılan ödenek 1,4 milyon YTL olmuştur. Aynı şekilde verem savaş hizmetlerinde bütçe başlangıç ödeneği 58,5 milyon YTL iken, kullanılan ödenek 52,2 milyon YTL olmuştur. Yani, koruyucu sağlık hizmetlerinde Parlatmentonun hükûmete vermiş olduğu ödenekleri hükûmet tümüyle kullanmamış, tam tersine, buradan bir tasarruf yapmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerinden fedakârlık etmek doğru bir yaklaşım değildir.

➤ **Sorular:**

Aslında sorunun muhatabı belki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ama, Türkiye’de sağlık politikası Sağlık Bakanlığının görev alanında olduğundan Sayın Bakana yöneltmek istiyorum. Şu andaki uygulamada SSK’lı hastalar sözleşmesi olan özel hastanelere sevksiz gidebilmektedir. Ancak, üniversite hastanelerine gidebilmek için mutlaka Sağlık Bakanlığında veya Türk Silahlı Kuvvetleri hastanelerinden sevk almak zorundadırlar. Bu, tabii, üniversite hastanelerinin kapasitesinden SSK’lı hastaların yararlanamaması sonucunu yaratmaktadır. Hastalar için özel hastane olanağı sağlanmışken, üniversite hastaneleri olanağının sağlanması düşünülüyor mu?

İkinci sorum da: Bu soruda da yine ilgili bakanımız belki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ama, yine sizin ilgi alanınıza girecektir. Yeni Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın 70’inci maddesi bir sevk zinciri oluşturmuştur, biliyorsunuz. O sevk zincirine göre hastalar, işte, birinci, ikinci, üçüncü sıradaki hastanelere sırasıyla o sıradaki sağlık kurumlarına gitmek zorundadırlar. Bire gitmeden ikiye gidemezler. Bu, yine, belli hastanelerin acaba kapsam dışına çıkması sonucunu yaratacak mıdır? Örneğin, Sağlık Bakanlığında ait Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir eğitim hastanesi olması nedeniyle üçüncü basamakta yer alan bir sağlık kurumudur. Bu sevk zinciri uygulamaya girerse, ilgili yasa maddesi uygulamaya girerse, bu hastanenin veya benzer konumdaki diğer sağlık kurumlarının kapasitesinden yararlanılamaması gibi bir sonuç doğacak mıdır?

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.