



TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ'NİN
2006 MALİ YILI BÜTÇE KANUN TASARISININ
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ ÜZERİNDE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAPTIĞI
KONUŞMANIN ÖZETİ



✓ **Faiz dışı fazlaya odaklanılıp çiftçi, köylü, üretici perişan edildi**

Türkiye’de halen istihdamın yüzde 35’i tarım sektöründe çalışmakta, tarım sektörünün milli gelir içindeki payı ise yüzde 11-12’lerde. Sermaye ve teknoloji kullanımımız yeterli değil. Sektör bu yapıyla rekabetin içine atılamayacak durumdadır. Yani, devlet, bu sektörde daha çok uzun yıllar bir destekleme, bir sübvansiyon, bir koruma, kollama görevini üstlenmek zorundadır. Ama, hükümetlerin 2000 yılından bu yana yaptığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin de yaptığı, bu destekleri radikal bir şekilde azaltıp, faiz dışı fazla gibi bir maliye politikasına odaklanıp, tarımı kendi şartları içerisine bırakmak, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi perişan etmek olmuştur.

✓ **Hükümet, 2006 yılında, çiftçinin cebinden 270 milyon YTL’yi alıp, bunu borç ödemesinde kullanacak**

2006 büyüme hedefi yüzde 5. Milli gelirin nominal artışı yüzde 11.3. Tarımsal destekleme için ayrılan ödeneğin tutarı 2005 sonuna göre yüzde 4.9 artıyor. 2005 sonu için 3.8 milyar YTL’lik bir tarımsal destekleme harcaması öngörülmüş, 2006 bütçesinde bu 4 milyar YTL’ye çıkmış; yani, nominal artış yüzde 4.9. Peki, milli gelirin nominal artışı nedir; yani, büyüme, enflasyon dediğimiz kavram, toplam yüzde 11.3. Demek ki, siz, bir kere... Zaten, 4.9 ile zaten enflasyonun bir miktar altında veriyorsunuz, büyümeden de pay vermiyorsunuz. Peki, nominal olarak kıyasladık, reel olarak bakalım. 2005 yıl sonu harcamasının milli gelire oranı yüzde 0,79’dur, 2006 yüzde 0,74’tür. Aslında, gerçek kıyaslama budur. 0,74’e iniyor; yani azalma var. Bu, 270 milyon yeni Türk Lirası demektir. Milli gelir 540 milyar YTL olduğuna göre, binde yarım puanlık azalma 270 milyon YTL. Yani, hükümet, 2006 yılında, çiftçinin cebinden 270 milyon YTL’yi alıp, bunu borç ödemesinde kullanacaktır. Sayın Bakanın buna söyleyeceği bir açıklama var mıdır?

✓ **Hükümet, çiftçinin 2004 yılı mazot desteğini cebine attı, bununla borç ödedi**

Sayın Bakanın yapmış olduğu açıklamaların, bir kısım açıklamaların da gerçeği yansıtmıyor. Bakın, Sayın Bakan mazot ödemesi ile ilgili bize doğruyu söylemiyor. 2003 ve

2004 yıllarında 640 trilyon TL mazot desteği sağlanmıştır, diyor. Rakam doğru. Bu, yalnız, hangi yılın hakkıdır Sayın Bakan? Bu 2003 yılı için çiftçiye verilen mazot desteği sözüdür, 2004 yılını çiftçiye ödemediniz. 2005 yılında 400 milyon YTL ödediniz, 2004 ödemesi yoktur; yani, siz, çiftçinin 2004 yılı mazot desteğini cebinize attınız, bununla borç ödediniz.

✓ **Hükümet Fındık üreticisinin 252 trilyonunu da 2005 yılında cebine atmıştır**

Cebinize attığınız sadece bununla sınırlı değil. Fındık üreticisinin 252 trilyonunu da hükümet 2005 yılında cebine atmıştır. Rakamlar burada. Doğu Karadeniz'in 4 ilinde yapılan zarar tespitinin tutarı 633 trilyon TL'dir. Bunun, 296'sını öderim demiş hükümet. Geçen yıl, Aralık ayında, bizim baskılarımızla 44.6 trilyon lirasını ödedi. 251 trilyon lirasını bu yıl ödemesi gerekiyordu, ödemedi hükümet. Biz bütçe görüşülürken, o zaman, burada, ödenek önerileri verdik, bu ödeme bütçede yok, lütfen, bunu koyalım dedik; ama, iktidar grubu bunu kabul etmedi, Sayın Bakan kabul etmedi. 251 trilyon lirayı, hükümet, fındık üreticisinin don afetinden kaynaklanan zararını cebine atmıştır.

✓ **Fiskobirliğin yağlığa gidecek fındık satışından elde ettiği para da üreticiye verilmedi**

Fiskobirlik, don nedeniyle, stoklarında kalmış olan 2001 yılı ürününden 100 bin ton fındığı, piyasaya sunup, sattı. Bunun 235 trilyon lirasını bütçeye aktarmış. Hiç hesapta yoktu, don olmasaydı bu fındık yağlığa gidiyordu, değer ifade etmiyordu, don nedeniyle değer ifade etti. Gelin, bu parayı üreticiye verin dedik en azından, şu 252'nin karşılığı olarak, onu da vermedi. Hükümet, fındık üreticisinin 252 trilyonunu da cebine atmıştır.

✓ **Sayın Başbakanın bir danışmanı fındığın patronu. Yurt içinde fındık fiyatının düşmesini o istiyor**

Neden fındıkta durum böyle; çünkü, Sayın Başbakanın bir danışmanı fındığın patronu, fındık politikasının patronu o. O fındık fiyatının düşmesini istiyor yurt içinde. Buna karşı Tarım Bakanları aciz. Tarım Bakanının yapacağı hiçbir şey yok. Sayın Bakan da konuşmasında hiçbir şey söylemedi fındıkla ilgili. Üretici perişan olmuş durumda ama Sayın Bakan hiçbir şey söylemedi. Merak ediyorum, bu konuda ne söyleyecek.

✓ **Yine vaat edip, sonra aksini mi yapacaksınız?**

Yüksek Planlama Kurulunun kabul ettiği 2006-2010 yıllarını kapsayan tarımsal stratejide her yıl tarımsal destekleme büyüklüğü milli gelirin yüzde 1'inin altına inmeyecektir denilmektedir; ama, 2006 bütçesinde bu yüzde 0,75 olarak öngörülmüştür. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, alıştığımız gibi her zaman hükümet olarak bir şeyleri vaat edip daha sonra aksini yapmanın bir örneği mi?

✓ **Fındık üreticilerinin zararlarının tespiti düzeltilmeyecek mi?**

Fındıkla ilgili değerlendirmelerimi yapıp sorularımı sormuştum. İlave olarak şunu sormak istiyorum. 2004 sonunda Bakanlığınızdan aldığım bilgilere göre daha önce 626 trilyon liralık bir zarar tespit edildiği bildirilmişti. Şimdi, bu zarar miktarının 633 trilyon lira olduğu gözüküyor ve bir ilimizdeki artıştan kaynaklanıyor, o da Giresun'dan. Tabii ki, orada eksik bırakılmış bir zarar miktarı varsa, onun tamamlanmış olması, artırılmış olması mutluluk verici. Ama, aynı konu acaba Trabzon'da, benim burada bütün değerlendirmelerime, eleştirilerime rağmen, yapılan yanlışlık da olmasına rağmen neden düzeltilmemiştir?

✓ **Vatandaş hastalıklı olmayan hayvan etini nasıl ayıracak?**

Kuş gribine karşı Genel Kurulda yaptığınız konuşmada hastalıklı, kanatlı hayvanların etlerinin yenmesinde hiçbir sakınca diye bir açıklamada bulundunuz. Yani, önlem olarak topluma bunu ilan ettiniz. Ben, kendim dinledim sizi, Genel Kurulda oradaydım Sayın Bakan. Acaba, vatandaşımız hastalıklı olmayan hayvanın etini nasıl ayıracaktır? Bunun takdirini vatandaşa bıraktınız ama, vatandaş bunu nasıl yapacaktır; sizden beklenen gerçekte üretimden perakende aşamaya kadar bütün aşamaları denetlediğinizi herkesin bu eti tüketebileceğini söylemekti; ama, bunu söylemediniz.

✓ **Kuş gribi aşısı üreten bir enstitümüz vardı; hükümetiniz döneminde kapatıldı. Sayın Bakan bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?**

Konuşma metninin tamamına <http://www.tbmm.info/mehmetakifhamzacebi> adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.